

Het leven is als sneeuw
je kunt het niet bewaren
Troost is dat jij er was
uren, dagen, jaren
Herman van Veen

Hilda Thoelen

° Hoeselt, 14/10/1933 - † Hasselt, 24/05/2024





Mevrouw

Hilda Thoelen

Weduwe van de heer

Maxy Moors († 1966)

Geboren te Hoeselt op 14 oktober 1933 en
zachtjes van ons heengegaan te Hasselt op 24 mei 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen
in aanwezigheid van de familie tijdens de begroeting bij
Uitvaartzorg van de Aa, Hasseltsesteenweg 23 te Kortesseem,
op donderdag 30 mei 2024 van 19 uur tot 19.30 uur

De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de crematie en
bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Kortesseem,
zal in intieme kring plaatsvinden

Zij zal altijd een bijzondere plaats hebben in de harten van:

Frans en Denise Koopmans - Moors
Manu en Ninja Koopmans - Toklowicz
Brecht en Charlotte Dewallef - Koopmans

Eric en Benedikte Haenen - Moors
Jan en Sophie Schapmans - Haenen
Finn, Daan
Christian Haenen
Marie-Liene, Matteo

*haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen*

De families: Thoelen, Moors, Boelen en Vandeweyer.

*Dank aan iedereen die haar met liefde en zorg
heeft bijgestaan.*

Volgens de wens van Hilda liever geen bloemen.

Uw medeleven betuigen kan schriftelijk naar
Uitvaartzorg van der Aa Hasseltsesteenweg 23,
3720 Kortesseem met vermelding 'Hilda Thoelen'
of online www.uitvaartzorgvanderaa.be